

Nieuwtjes

Deze nieuwsbrief doet zijn naam eer aan en staat boorde vol nieuwtjes en aankondigingen! Om te beginnen is, zoals u ziet de lay-out van de nieuwsbrief gewijzigd. Het logo dat al geruime tijd ons pand en de bus versiert is nu ook op al het andere materiaal terug te vinden. In een aantal gevallen had dit gevolgen voor de lay-out. We hopen dat u er snel aan gewend raakt.



Logo NPMB

Ook nieuw is het logo van de NPMB, de brancheorganisatie voor muziekinstrumenten, dat u voortaan op al onze folders en contracten van Het Klavier, piano's en vleugels kunt aantreffen. *'De Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond behartigt de belangen van pianokopers en de vakhandel in brede zin.'*

Voor u als cliënt betekent het dat u met nog meer vertrouwen gebruik kunt maken van onze diensten. Voor ons, en met name voor Jack is het een erkenning voor zijn vakmanschap. Om het in de geest van Mart Smeets te zeggen: Is dat mooi? Ja dat is mooi!

Maar wat vooral mooi is, dat deze stap vooruit van Het Klavier, samenvalt met het feit dat Jack dit jaar 2011, veertig jaar 'in het vak zit.' We gaan natuurlijk aandacht besteden aan dit jubileum! Meer hierover verderop in deze nieuwsbrief.

Het belangrijkste met al deze nieuwigheid is dat u als vanouds kunt vertrouwen op onze inzet voor u, uw instrument en

uw pianospel, dáár veranderen we niets aan!

Omdat we het jubileum van Jack dit najaar vieren, organiseren we maar één concert, het Midwinterconcert, zondagmiddag 18 december. En nu maar hopen dat er geen sneeuw ligt zoals de afgelopen jaren het geval was. Om ons een beetje in te dekken tegen deze winterse perikelen hebben we besloten dat Rita dit jaar het Midwinterconcert voor haar rekening neemt. Tot slot plaatsen we nog een paar foto's van onze enige werknemer, waakhond Laiza. We zijn, zoals u ziet, helemaal niet dol op haar... Veel plezier en graag tot ziens bij Het Klavier, woef!



29 oktober receptie jubileum Jack

Dit jaar, viert Jack dat hij 40 jaar in het vak zit. Een geweldig jubileum! Wat heet, hij ziet er (zeggen collega's) nog uit als een 'jonge god', is trots op Het Klavier, dat een mooie regiofunctie vervult, hij motort er nog flink op los door het hele land en vindt voor iedereen tijd en aandacht. Redenen genoeg om hem eens flink in het zonnetje te zetten!

U bent welkom, 29 oktober tussen 15.30 en 18.00 uur, om Jack te feliciteren met deze mijlpaal. Wij zorgen voor een hapje en een drankje, de pianomuziek wordt verzorgt door Marek Pietrasiewicz en tussen 18.00 en 19.00 uur besluiten we de receptie met een muzikale verrassing.

De receptie vindt plaats in de concertzaal van Het Klavier.

I.v.m. de voorbereiding verzoeken we u vóór 15 oktober te laten weten of het uw intentie is om te komen en met hoeveel personen. Het liefst via email: rita@het-klavier.nl en anders telefonisch: 0575-550756 Mooie, gekke, smeulige verhalen en/of foto's zijn uiteraard ook welkom op dit adres!





Midwinterconcert 'Rita zingt...'

De afgelopen maanden heeft Rita regelmatig meegewerkt aan voorstellingen in het vestzaktheater de Lindesche Molen. Een molen in het buurtschap Linde, op 3 kilometer afstand van Vorden. Verschillende artiesten uit de regio proberen met gezamenlijke - en solo voorstellingen het theater nieuw leven in te blazen. De solovoorstelling van Rita vindt plaats op 16 oktober in de Lindesche Molen en is op 18 december als Midwinterconcert te zien bij Het Klavier.

Rita zingt...

In het soloprogramma 'Rita zingt...' vertelt Rita over 35 jaar zingen en liedjes schrijven. Over haar vorige theaterprogramma's werd er in de pers geschreven: 'een krachtige uitstraling, alle liedjes even mooi, indrukwekkend, kippenvel'.

In dit programma vertelt ze een bijzonder verhaal over haar stem en neemt ze je zingend mee op reis, kris-kras door de tijd, vrolijk en droevig, gek en mooi. Een bonte mix van de aller-allermooiste liedjes van 35 jaar liedjes schrijven en songs van componisten en tekstdichters die haar inspireerden. Haar verrassende veelzijdigheid, warme stem en haar gevoel voor theater en taal heeft al menigeen ontroerd en aan het lachen gemaakt. In 'Rita zingt...' is ze meer dan ooit zichzelf:

*'met alleen een piano, een paar liedjes en jij...
de koning te rijk en als een vogel zo vrij!'*

16 oktober 15.00 uur Lindesche Molen, Linde
Kaarten €15,- kinders t/m 14 jaar half geld- incl. koffie en molenkoek
reserveren: www.theateronderdemolen.nl

18 december 15.00 uur Het Klavier, Vorden
Kaarten €15,- voor jeugd tot 16 jaar € 7,50 incl. consumpties en lekkers
Kaarten reserveren: 0575-550756

Vervoer

van/naar concert

Wilt u graag het Midwinterconcert bijwonen maar heeft u geen vervoer of gaat u liever niet alleen? Op 18 december rijdt er een 'busje'. Inwoners van Vorden, Hengelo en omgeving, jong of oud (eventueel met rolstoel of rollator) kunnen zich aanmelden voor dit vervoer. Bel voor informatie en opgave naar: 06 57079558

Vrijwilligers die in de toekomst met een personenauto iemand willen halen en/of brengen: laat het ons weten! 0575-550756



Accessoires

Accessoires voor de piano maken de uitstraling van uw instrument compleet. Denk daarbij aan een mooie pianolamp. Heerlijk om onder alle weersomstandigheden goed licht te hebben op je bladmuziek. Een bijpassende verstelbare pianobank is behalve fraai, ook onmisbaar

voor een goede houding achter de piano. Een hygrometer is ook geen overbodige luxe in ons vochtige landje. Meten is weten en misschien is een ander plekje in huis wel veel beter voor uw instrument. Een metronoom, tikt er lustig op los en is oh zo'n nuttig hulpmiddel bij het vast-

stellen van tempi en regelmaat. In sommige gevallen kan het aanbrengen van wielen onder de piano een uitkomst zijn. Alle bovengenoemde accessoires zijn in verschillende prijsklassen te verkrijgen bij Het Klavier. Op bijgaande foto's ziet u een paar voorbeelden.



Piano's & Vleugels

Jack van Dodewaard
Ambachtsweg 2A
7251KW Vorden
0575-552794 & 06-51098865
jack@het-klavier.nl

www.het-klavier.nl

Pianoconcerten-exposities

Rita Boshart
Ambachtsweg 2B
7251KW Vorden
0575-550756
rta@het-klavier.nl

Bladmuziek

Veel mensen zijn op zoek naar leuke bladmuziek. Een aantal keren per jaar kom ik bij gerenommeerde speciaalzaken om te snuffelen naar nieuwe uitgaven. De boeken waar ik goede ervaringen mee hebt kunt u vinden in deze rubriek.

Wie kent ze niet, de 25 etudes van Burgmüller opus 100? De Ballade, la Chasse en la Tarantelle? Te nostalgisch? Probeer dan eens Beattmüller, een moderne variant met 25 stukken in idiomen van de twintigste eeuw: rock, swing, latin en funk. Er zit een Cd'tje bij met luistervoorbeelden en meespeeltracks.

Beattmüller/Fons van Gorp/ uitgeverij de Haske

